

Literair Ommetje Balkum

1. Het Berlicumse literaire ommetje begint en eindigt bij het Beneluxtheater Den Durpsherd in de Kerkwijk, waar ook de openbare bibliotheek gevestigd is. Hier prijkt het toepasselijke gedicht *Boek* van Karel van Nispen op de muur rechts van de theateringang.
2. Met de rug naar het theater vertrekt u rechtsaf en neemt de tweede afslag rechts: de Doornhoek. U gaat de eerste straat links in: de Jupiterstraat, steekt de Marsstraat over en ziet aan uw rechterhand op het driehoekig grasveld het gedicht *De Guld* van Cor Swanenberg.
3. De route vervolgend gaat u linksaf Braakven in. Op de driesprong Braakven, Bunzinghage, Apollostraat leest u het gedicht *Braakven* van Willem Mertens.
4. Voortgaand door Braakven komt u op de kruising met de Veedijk. U gaat linksaf, neemt de eerste afslag rechts en bevindt zich in de Hoogstraat. Op nummer 47 ziet u de ode aan het vroegere kruidenierswinkeltje van 'Zus van Sjefkes'. Jan Steenbergen schreef en zong het eerbetoon dat als '*Ik wó zó gèire nog 's efkes*' tot een dorpslied uitgroeide.
5. U gaat verder door de Hoogstraat en ziet links bij nummer 30, op de muur van Tuincafé De Witte Zwaan, het gedicht *Dorp in zondagochtendlicht* van Peter Nijmeijer.
6. Verderop op nummer 20 woonde in het begin van de twintigste eeuw schrijfster Marie Gijsen. *Citaat uit 't Meske van Siene* staat op het Raadhuisplein staat.
7. U gaat voorbij het oude raadhuis en ziet voor de Nederlands-Hervormde Kerk het gedicht *Ballekum*, waarin Cor Swanenberg zich liet inspireren door Berlicums historie.
8. Het ommetje gaat de kerk voorbij. U blijft aan de linkerkant van de Hoogstraat en gaat bij de eerste afslag links de polder in. U bevindt zich op de Oude Zomerdijk. Voorbij de trap en het valhek komt u op een fraaie plek met weidse blik op Berlicum.

U vervolgt uw weg naar links door het Aa-veld richting Berlicum. Op het einde pronkt het gedicht *Mijmering* van Jan Steenbergen. U gaat links door het Aa-veld, asfaltweg.
9. Aan het einde van de weg linksaf. U bevindt zich op Beekveld. Aan uw linkerhand ziet u weldra Huize Vreedendaal, van 1930 tot 1941 het onderkomen van de joodse schrijver Herman de Man. Voor Vreedendaal ziet u een *Citaat uit Rijshout en rozen*.
10. U vervolgt uw weg, passeert het koetshuis van Beekveld, het Burgemeester Godschalxplein en komt voorbij het uitnodigend terras van Herberg De Prins. Hierna rechtsaf. U bent terug op de Hoogstraat. Voor de eerste afslag rechts woonde aan de rechterkant schrijver-journalist Willem Hoffman. Zijn vers *Mijn beeld* hier op u wacht.
11. In zuidelijke richting gaat het verder door de Hoogstraat. Bij de rotonde steekt u over naar links om het gedicht *Mercuriusplein* van Cor Swanenberg over het kloppend hart van Berlicum in het perk bij de fonteintjes voor het gebouw De Uitkijk te bewonderen.
12. De route loopt nu een klein stukje terug; u steekt de rotonde over en gaat linksaf langs de Runweg, houdt vervolgens meteen links aan zodat u zich op het voetpad kunt begeven dat schuin naar Dorpsveld loopt. U gaat even over de straat De Wever langs het groene plein, steekt dit dan diagonaal over langs de speeltoestellen en komt linksaf in De Volder. Deze straat gaat u helemaal uit, op het einde het bruggetje over en komt uit op Westerbroek. Hier rechtsaf, vervolgens eerste afslag links en u bevindt zich op de Zomerdijk. Daar staat rechts het gedicht van Peter Nijmeijer *Aa-dal bij Westakkers*.
13. Vervolg uw weg via de Zomerdijk. Op het kruispunt bij knooppuntpaal 28, linksaf Westakkers. Op het einde rechtsaf. Voor de rotonde naar links en gaat via de Sassenheimseweg terug naar het Berlicums centrum. Tegenover Woonzorgcentrum Berlerode ziet u links het kerkhof, waar het vers *Ontmoeting met de dood* van Willem Hoffman wacht.
14. U steekt de drukke Sassenheimseweg over en gaat rechtsaf en meteen linksaf tot aan het einde van het Patronaatspad. U bent weer terug bij Den Durpsherd.

Ommetje 20

Literair Ommetje Balkum

Start: Theater Den Durpsherd in de Kerkwijk

Lengte: 7,4 kilometer

Foto's: Job Bugter

Uitgebreide beschrijving staat in het boekje "Gaandeweg Schrijvenderwijs" te koop bij Boekwinkel Mieke Wijgengangs.



Heb eerbied voor de omgeving. Loop **niet** op het boerenland. **Honden zijn alleen aangeliend toegestaan**. Routes kunt u downloaden vanaf www.wsv-gg.nl
Productie: Werkgroep Ommetjes Berlicum/Middelrode. info@wsv-gg.nl
Ook voor verbeterpunten.

Uitgave: aug 2026

